

De liefde van de Vader

Antoine Houben

zang

Heer ik wil U vol - gen, maar zo vaak lukt dat niet.
 Ik wil in U ge - lo - ven, maar de twijfel zit zo diep.

O - ver o - ce - a - nen heen, maar een plas is al te diep.
 Geen an - d're go - den die - nen, maar zo sterk ben ik vaak niet.

Mijn le - ven voor U hei - li - gen, maar ik strui - kel keer op keer,
 Eer - lijk en recht - vaard - dig zijn, maar de leu - gen cor - rum - peert,

en als ik in het stof bijt lukt het zin - gen ook niet meer.
 met ont - fer - ming zijn be - wo - gen, maar ik zelf kom al - tijd eerst.

O God, ik voel me waar - de - loos, mis - lukt, ka - pot, voor - bij. Dit

is niet meer te ke - ren, God wat moet U nog met mij.

De liefde van de Vader

27 D G A

De lief - de van de Va - der door - breekt met zach - te kracht

31 D A G D G

de dij - ken van mijn weer - stand de hard - heid van mijn hart.

A 35 G D Bm

Al ben ik en al kan ik niets, al ben ik nog zo moe,

39 C Am Bm C Em A D

U noemt me bij mijn naam en dekt mijn on - ver - mo - gen toe.

44 E A

Al schiet ik ook te - kort als mens, toch neemt U mij nu aan.

48 B E B A E A B

In Chris - tus is ge - na - de en mag ik voor U be - staan.

53 A E C#m D

Als mijn oud - ste broe - der, leidt Hij mij naar Uw troon, mag ik

57 Bm C#m D F#m B E

Uw ge - lief - de kind zijn in ge - zel - schap van Uw Zoon, mag ik

61 Bm C#m D Dmaj7 B7 E

Uw ge - lief - de kind zijn in ge - zel - schap van Uw Zoon.