

Jong en oud

Antoine Houben

A m G A m F G



Wij zijn ver - ga - derd als kin - de - ren van één Va - der,
 Zon - der el - kaar kun - nen wij in ge - loof niet groei - en,
 Vrij van de zon - de, met kracht om het kwaad te we - ren,

5 A m G F F G



ie - der - een hoort er - bij.
 dor - sten - we in een - woe - stijn.
 zo geeft zijn Geest ons groei.

9 A m G A m F G



Van jong tot oud sa - men, ie - der - een is van waar - de,
 Kin - de - ren, jon - ge - ren, ou - de - ren, al - len mo - gen
 en mo - gen wij God steeds diep - gaan - der ken - nen le - ren,

13 A m G F F G



kerk zijn we zij aan zij.
 el - kaar tot ze - gen zijn.
 komt ons be - staan tot bloei.

17 C F Dm G C F G



Ben je nog jong: deel van je le - vens - vreugde, hoop voor wat ko - men gaat.

24 G F C F Dm G C F G



Ben je al oud: deel van je le - vens - wijs - heid, schenk gul je goe - de raad.