

# U bent wonderlijk



Antoine Houben



Ik zal zing - en voor mijn God, die keer op keer mij redt. De God die mij be - vrijdt,



die hoort naar mijn ge - bed. U bent de hoog - ste Heer: U bent won - der - lijk.



U bent be - kleed met glans en glo - rie.  
 U bent mijn rots, U bent mijn ves - ting.  
 U bent mijn gids, U zult mij lei - den.



U bent ge - huld in lou - ter licht. U bent de red - der van ver - trap - ten.  
 U bent mijn to - ren in de strijd. U bent mijn schild en mijn be - scher - mer.  
 U vouwt uw vleu - gels om mij heen. U bent mijn hoop, mijn trou - we hel - per.



U pleit voor zwak - ken in't ge - richt.  
 U bent mijn schuil - plaats voor al - tijd.  
 Mijn Va - der ik ben niet al - leen.